

Tinh Thần Bác Ái

Bác ái là sự hiến dâng để phục vụ tha nhân và để thể hiện ý muốn của Chúa để bước theo Ngài.

Thiên Chúa là bác ái và ai sống trong bác ái là sống trong Thiên Chúa và Thiên Chúa sống trong người ấy. Bác ái của Thiên Chúa được mạc khải trong Đức Kitô, khiến Ngài đã sai con một đến trong thế gian. Bác ái là nguồn sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội.

Đức bác ái được tràn đầy trong các tâm hồn nhờ Chúa Thánh Thần. Cũng nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu đã thiết lập một sự kết hợp huynh đệ mới trong đức tin và bác ái giữa tất cả những ai đón nhận Ngài.

Bác ái làm chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân vì Ngài là ân huệ đầu tiên và cần thiết nhất. Thiếu bác ái là nguyên nhân gây chia rẽ.

Chúa nói: "*Quả thật, Ta bảo các ngươi, những gì các ngươi không làm cho một người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này, là các ngươi đã không làm cho chính Ta.*" (Mt 25: 45)

Trong thời sơ khai, Giáo Hội nối kết bữa ăn tinh thần "AGAPE" với bữa tiệc Thánh Thể để biểu lộ sự hiệp nhất hoàn toàn quanh Chúa Kitô nhờ mỗi giây bác ái; như vậy, ở bất cứ thời đại nào người ta cũng nhận ra Giáo Hội nhờ dấu chỉ tình yêu này. Trong khoá tĩnh tâm ba ngày, phong trào tổ chức bữa ăn thần tính AGAPE nhằm mục đích thắt chặt mối giây bác ái giữa các Cursillistas với nhau.

Chúng ta nhận được đức bác ái của Thiên Chúa làm cho có sức biểu lộ tinh thần các mối phúc thật trong đời sống mình. Đời sống Kitô hữu của ta đòi hỏi ta phải thực hành đức bác ái liên tục và mưu ích cho hết mọi người. Hình thức đặc biệt của hoạt động tông đồ cá nhân ta là làm chứng bằng một đời sống hoạt động phát xuất từ bác ái.

Tinh Thần Chứng Nhân

Đọc Phúc Âm Thánh Macô, đoạn 5, ta thấy có câu chuyện Chúa chữa một người bị quỷ ám. Khi đã được chữa lành, người thanh niên tỏ ý tạ ơn và muốn được theo tháp tùng Chúa trên đường truyền giáo. Chúa đã ôn tồn đáp lại: "Hãy trở về nhà, về với gia đình, làng nước để rồi loan báo cho họ mọi điều Chúa đã thương làm cho anh."

Chúa đã không giữ anh lại trong đoàn tông đồ, chẳng phải vì anh bất xứng. Chúa muốn kêu gọi anh vào một môi trường, một hoàn cảnh Chúa trù liệu từ muôn thủa trước: làm chứng nhân giữa trần thế.

Hãy hoan hỉ đón nhận trách nhiệm từ bàn tay Chúa, để sống như người quản lý trung thành trong Phúc Âm mà nhân danh Chúa lo lắng chăm sóc cho mọi người trong phạm vi bổn phận mình.

Khi Đức Thánh Cha Gioan Phalô II cho công bố tông huấn "Người Tín Hữu Giáo Dân" vào cuối năm 1988, quả thật Ngài đã hết sức tha thiết kêu gọi chúng ta hăng say và hãnh diện "làm vườn nho" của Chúa, thay vì chỉ ở không, chỉ đứng ngoài.

Chúa đã chết để cứu độ trần gian, nhưng Ngài còn tiếp tục muốn chúng ta cùng chung tay góp phần vào chương trình cứu độ này. Ta đã biết, dù chỉ là tín hữu giáo dân, mỗi người chúng ta đều được đóng vai sứ giả của Chúa.

Thánh Phanxicô Năm Dấu đã đi trước chúng ta để các bài học sống như khí cụ của Chúa qua bài Kinh Hoà Bình tuyệt diệu: Hãy tạm quên mình để an ủi, để gieo rắc yêu thương, để cảm thông hiểu biết, để tha thứ, để cho đi, nếu cần cho chính bản thân và mạng sống mình.

Một khi hiểu được chương trình cao siêu của Chúa, ta sẽ đổi hẳn quan niệm sống để hăng say bắt tay vào sứ mạng sống làm NHÂN CHỨNG cho Ngài trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ là cương vị tín hữu giáo dân, nhưng trong tay người Cursillista, chúng ta có đủ thần lực Chúa ban, để dễ dàng làm được những việc lớn lao của hàng thần thánh.